

A decorative rectangular frame with a light green background and a white border. The corners of the frame are adorned with intricate white floral and scrollwork patterns. The text is centered within this frame.

Leven en werk van P.Franciscus Maria van het Kruis Jordan

**Pater Franciscus Maria
van het Kruis Jordan
(1848-1918)**

Stichter van de
Sociëteit van de
Goddelijke Heiland
salvatorianen

8 december 1881

Stichter van de zusters
van de Goddelijke
Heiland

salvatorianessen
8 december 1888



De familie

Johan Baptist werd op 16 juni 1848 in bescheiden levensomstandigheden geboren in Gurtweil, een klein dorp in het zuiden van Duitsland, vlakbij de Zwitserse grens. Het gezin leidde een eenvoudig leven, niet zonder moeilijkheden en ontberingen. Dit vormde wellicht zijn vastberaden en sterk karakter.



Het huis van de familie Jordan

1848



Johan Baptist op 12 - jarige leeftijd



In deze kamer zag Johan Baptist het levenslicht



De parochiekerk van Gurtweil, waar Johan Baptist gedoopt werd.

1861:

Onder de leiding van Hermann Kessler, de pastoor van Gurtweil, bereidde Johan Baptist Jordan zich voor op zijn eerste communie. Hiermee begon ook zijn roepingsweg van een diepe verbondenheid met God.



1863 Jordans vader Lorenz stierf op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van een arbeidsongeval. Om zijn gezin financieel te ondersteunen, verliet Johan Baptist de school en werkte hij aan de uitbreiding van de spoorlijn. Tegelijkertijd begon hij een leercontract als schilder en decorateur in Waldshut. Jacob Hildenbrand was zijn meester en leraar.

Zijn jeugd

De jonge Johan Baptist Jordan was een onvermoeibare werker, die zich inzette voor het onderhoud van zijn familie. Daarom kon hij niet studeren. Maar als decoratieschilder kon hij reizen en de realiteit van het land onder ogen zien. Dat verbreedde zijn horizon. Hij werd zich bewust van de situatie van de gelovigen in zijn tijd en voelde zich dan ook geroepen om priester te worden.



Het dorp Gurtweil met de rivier de Schlücht , waarin Johan Baptist in zijn jeugd ging vissen.

1867



Vanwege zijn beroep als schilder reisde Johan Baptist vanaf 1867 veel naar Augsburg, Regensburg, Berlijn, Hamburg en Bohemen. In 1868 trad Jordan toe tot de Kolpingvereniging voor werkende jongeren.



1869

Johan Baptist werd opgeroepen voor zijn militaire dienst en werd ingelijfd in het garnizoen van Konstanz. Na een paar weken moest hij het leger verlaten vanwege zijn slechte gezondheid.

1869-1870



*Gottfried Nägele en Friedrich Werber,
Jordans leraren in Waldshut*

Het verlangen dat Johan Baptist koesterde in zijn hart, nl. zijn roeping om priester te worden, werd alsmaar sterker. Hij begon privélessen te nemen. Zijn leraren waren de priesters Gottfried Nägele en Friedrich Werber in Waldshut.



1870-1874

Johan Baptist Jordan bezocht de middelbare school in Konstanz en studeerde op 26-jarige leeftijd af.

Zijn roeping

Door ongunstige omstandigheden kon Jordan zijn studie niet op regelmatige wijze afronden. Maar juist dat versterkte zijn roeping. Later, toen hij met veel ijver aan zijn hogere studies begon, werden zijn vele talenten duidelijk, vooral zijn vermogen om snel talen te leren. Hij ontwikkelde zijn visie op de samenleving en de Kerk, die dringend aan vernieuwing toe waren. Tijdens zijn deelname aan het Katholieke Lekencongres legde hij contacten met belangrijke mensen en raakte in gesprek met hen.



Het seminarie van St. Peter



Johan Baptist 1872

Politiek gezien maakte Duitsland een bijzonder moeilijke periode door. De Kulturkampf, die met Otto von Bismarck (1815-1898) begon was voor de Kerk een tijd van beproeving en vervolging. Veel katholieken zwoeren het geloof af en volgden de staatsideologie. Deze gebeurtenissen lieten de jonge Johan Baptist niet onverschillig.



Otto von Bismarck

Zijn roeping



1874

Albert-Ludwig-Universität in Freiburg

Eind 1874 begon Jordan filologie en theologie te studeren aan de Albert-Ludwig-Universiteit in Freiburg. Hij kreeg enorm veel bewondering wegens zijn buitengewoon talent voor vreemde talen.



1875

Freiburg

Johan Baptist Jordan nam deel aan het Katholieke Lekencongres in Freiburg en was actief betrokken bij het katholieke persapostolaat van kanunnik Schroderet in Zwitserland.



Geestelijk Dagboek

In 1875 begon Jordan met het schrijven van zijn „Geestelijk Dagboek“, waarin hij spirituele, meditatieve gedachten, persoonlijke inzichten en vragen noteerde en waarin bovendien zijn idee groeide voor het stichten van een religieuze gemeenschap.

Zijn roeping



München



Hl. Arnold Janssen

1876

Op de Katholieke Dagen in München sloot Jordan vriendschap met Arnold Janssen, stichter van de Steyler missionarissen (Sociëteit van het Goddelijke Woord).

1877

Jordan begon het laatste jaar van zijn opleiding voor zijn wijding aan het seminarie van St. Peter bij Freiburg. Priester Nicholas Gehr was hier zijn geestelijke begeleider.

1878

Op 15 maart werd Johan Baptist Jordan subdiaken gewijd en de volgende dag diaken.

In St. Peter werd hij op 21 juli priester gewijd door bisschop Lothar von Kübel. Daarna ging hij naar Rome om Oosterse talen te studeren.

Zijn roeping als stichter

Op 21 januari 1880 vertrok Johan Baptist Jordan op reis naar het Midden - Oosten. Het was voor hem als een pelgrimstocht naar de heilige plaatsen. Deze reis hielp hem zijn taalvaardigheid te perfectioneren. Hij vertrouwde het plan dat hij diep in zijn hart meedroeg toe aan belangrijke persoonlijkheden en zo gingen er verrassende missionaire horizonten voor hem open. Deze ervaringen hebben hem cultureel en spiritueel verrijkt. Johan Baptist Jordan bedankte de Goddelijke Voorzienigheid die hem op dit pad leidde en hij was zich bewust van zijn roeping tot een wereldwijd apostolaat.



Jerusalem – Heilig Land

1880



Ain Waka: Maroniten College IWII 1880

Geïnspireerd door de woorden van de Heiland: „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en die Gij hebt gezonden, Jezus Christus“ (Joh. 17,3) werd Jordan zich tijdens zijn reis bewust van zijn roeping om een religieuze gemeenschap te stichten.

In Egypte vertrouwde hij zijn roeping om een religieuze gemeenschap te stichten toe aan de kapucijner bisschop Guglielmo Massaia. Van hem ontving Jordan de eerste kerkelijke zegen voor zijn apostolisch project.



Kardinaal Guglielmo Massaia, kapucijn

Zijn roeping als stichter



Tegen het einde van zijn reis schreef pater Jordan zijn gedachten samen in het zogenaamde Smyrnadocument. Door gebed, contemplatie, gesprekken met begripvolle mensen en zijn vertrouwen in God bereikte hij op 32-jarige leeftijd zijn spirituele volwassenheid.

Pater Jordan schreef in zijn dagboek: „Een katholiek genootschap van geestelijken en arbeiders in de wijngaard van de Heer onder alle volken“.

Een originele pagina uit het Geestelijk Dagboek van P. Jordan

Het begin

Nadat Johan Baptist Jordan de pauselijke zegen had ontvangen, ging hij onmiddellijk op zoek naar geschikte medewerkers voor zijn stichting. De eerste publicaties werden gedrukt, waardoor het Apostolisch Leergezelschap vorm kreeg en zich vestigde.



Rome in de tijd van Pater Jordan



Paus Leo XIII

Na zijn terugkeer uit het Heilig Land ontving paus Leo XIII Jordan in een privé-audiëntie om met hem te praten over de oprichting van het Apostolisch Leergezelschap. De paus moedigde hem aan met de woorden: „Als het Gods wil is, dan zal deze stichting slagen“.

Op het Katholieke Lekencongres in Konstanz ontmoette Johan Baptist Jordan Ludwig Auer, een bekende missionaris en de oprichter van het Cassianeum in Donauwörth, Beieren. Hij sloot zich aan bij Auer en schreef de eerste statuten van het Apostolisch Leergezelschap.



Ludwig Auer



Hl. Don Bosco

Jordan reisde ook naar Turijn om Don Bosco, de charismatische pleitbezorger van de jeugd en de stichter van de Salasiaanse Familie te ontmoeten.

Jordan presenteerde zijn eerste statuten aan de kerkelijke autoriteiten in Rome en vond onmiddellijk daarna een huis voor zijn stichting, nl. het huis van St. Brigida op de Piazza Farnese in Rome.

Het begin

In Donauwörth ontmoette Jordan priester Bernard Lüthen, die kort daarvoor begonnen was met het redigeren van „Ambrosius“, een tijdschrift voor geestelijken. Ook priester Friedrich von Leonhardi werd lid van het Apostolisch Leergezelschap. Op 8 december 1881 stichtte Jordan samen met Leonhardi en Lüthen het Apostolisch Leergezelschap van de eerste graad in de kapel van St. Brigida.



1881



Staannd: Friedrich von Leonhardi en Bonaventura Lüthen. Zittend: Johan Baptist Jordan en Ludwig von Essen

Eerste publicaties van het Apostolisch Leergezelschap

- 1881 „IL MONITORE ROMANO“
- „L'AMICO DEI FANCIULLI“
- „DER MISSIONÄR“
- 1882 „NUNTIUS ROMANUS“
- 1884 „MANNA“
- 1886 „APOSTELKALENDER“
- 1900 „SALVATORIANISCHE MITTEILUNGEN“

Sommige van onze huidige tijdschriften hebben hun oorsprong in deze eerste publicaties.

Zijn geloften

Johan Baptist Jordan, gehoorzaam aan de kerk, waar hij zo veel van hield, moest zijn plan aanpassen aan de de aanwijzingen van de Heilige Stoel. Zonder zijn moed te verliezen en door op God te vertrouwen, voerde hij alle suggesties in nederigheid en geloof uit. Hij was zich ervan bewust dat zijn pad niet gemakkelijk zou zijn. Hij wist ook dat het kruis hem zou vergezellen tot het einde van zijn leven en hij vatte het op als een teken dat God echt aan het werk was. Hij zei uiteindelijk ja tegen zijn levensbeslissing, wijdde zich volledig aan het religieuze leven en met heel zijn hart aan het charisma dat hem was gegeven.



Schilderij van het Sint - Pietersplein in Rome

1881

Het Apostolisch Leergezelschap was verdeeld in drie groepen, zogenaamde graden:

1. Priesters en leken, die de verkondiging van het geloof op zich namen naar het voorbeeld van de apostelen.
2. Intellectuelen en academici voor het presseapostolaat.
3. Mannen en vrouwen die in het leven stonden, getuigenis aflegden van het geloof en meewerkten aan de prediking ervan.

1882

Op aanraden van de kerkelijke autoriteiten veranderde Jordan de naam apostolisch in katholiek. Vanaf dat moment heette de stichting Katholiek Leergezelschap. Johan Baptist verplaatste zijn werkcentrum van de Piazza Farnese naar het Palazzo Cesi op de Borgo Vecchio, wat vandaag de Via della Conciliazione 51 is.



Piazza Farnese



Pater Jordan en de Palazzo Cesi tegen het einde van 19° eeuw

1883

Op 11 maart legde pater Jordan zijn religieuze geloften af en koos de naam Franciscus Maria van het Kruis Jordan. De eerste graad van de stichting werd omgezet in een religieuze orde.

Kapel van de hl. Brigida



Hl. Franciscus van Assisi, schilderij van Giotto



Madonna, persoonlijk bezit van P. Jordan



Kruisbeeld van P. Jordan

De vrouwelijke tak

De droom van Jordan was zoveel mogelijk iedereen bij zijn project te betrekken. Daarom wilde Franciscus Jordan ook beginnen met een vrouwelijke tak. Na een aanvankelijke mislukking, waarbij zijn eerste spirituele dochters een andere weg insloegen, vond hij in Therese von Wüllenweber een betrouwbare collega voor zijn missionaire doelen en kwam zijn droom uit.



Kasteel Myllendonk Therese von Wüllenweber

1882

Op 5 september werd de barones Therese von Wüllenweber (1833 -1907) vandaag de Zalige Maria van de Apostelen) opgenomen als lid van de eerste graad.

De jonge Thekla Bayer, die door Jordan gevraagd werd als medewerkster van de vrouwelijke tak, sloot zich ook aan bij de eerste graad en legde de eeuwige geloften af. Maar achteraf verliet zij de gemeenschap.

1883-85

Amalia Streitl (1844– 1911) kwam naar Rome om samen met drie metgezellinnen de vrouwelijke tak op te richten onder leiding van Pater Jordan. Amalia nam de naam Maria Francisca van het Kruis aan. In 1885 scheidten zij en haar groep zich af van Pater Jordan.



Zr. Francisca Streitl



*Zalige Maria van de Apostelen
(Therese von Wüllenweber)*

1888

Op 8 december stichtte Pater Jordan officieel de vrouwelijke tak van de Sociëteit van de Goddelijke Heiland met Therese von Wüllenweber als eerste overste.



*Zusters van de Goddelijke Heiland, werk van
Egidius Röder*

Zending van de eerste missionarissen

Pater Jordan was ervan overtuigd dat „Gods werken gedijen in de schaduw van het kruis“. Na vele offers en teleurstellingen, vooral bezwaren van de officiële Kerk, werd de stichting erkend. Nu kon ze uiteindelijk haar missie op zich nemen om Gods heil te verkondigen en zaden van leven en hoop te zaaien in de verste uithoeken van de aarde.



De zending van de eerste missionarissen, schilderij van broeder Egidius Röder



Otto Hopfenmüller

1890

Pater Jordan zendt de eerste missionarissen Otto Hopfenmüller, Angelus Münzloher, Marianus Schumm en Joseph Bächle uit naar Assam in het Noord-Oost-Indië.

Zending van de eerste missionarissen

1893



De nieuwe naam van de stichting: Sociëteit van de Goddelijke Heiland.

1894



Bisschop Antonio di Gesu Intreccialagli, OCD, 1911

Mgr. Antonio di Gesu Intreccialagli (1852 - 1924) is de visitor van de Heilige Stoel bij de activiteiten van de Stichter.

1902

Eerste Generaal Kapittel van de Sociëteit, Pater Jordan wordt verkozen tot algemene overste.

1905

Pater Jordan ontvangt het „Decretum Laudis“ van de Heilige Stoel.



Pater Jordan in 1911

De laatste jaren

Het kruis opnemen – tot het einde – was het motto van Pater Jordan. Naast de vele moeilijkheden in zijn leven, moest pater Jordan de allergrootste moeilijkheid weten te overwinnen. In 1915 moest hij namelijk vanwege de Eerste Wereldoorlog het Moederhuis in Rome verlaten om naar Fribourg in Zwitserland te verhuizen. Hij nam ontslag als generale overste van de Sociëteit en verdroeg in stilte het lijden en de pijn van zijn ernstige ziekte. Net zoals het leven van Jezus, werd het leven van Franciscus Maria van het Kruis Jordan gekenmerkt door gehoorzaamheid aan Gods wil en zijn uiteindelijke overgave in Gods Vadersarmen .



Het huis in Maggenberg in Zwitserland

1899

Pater Jordan stuurt de eerste Salvatorianen naar België (Welkenraedt).

Het generalaat werd op 10 juli 1915 verplaatst naar Maggenberg in Zwitserland.



De laatste foto van P. Jordan in Rome van mei 1915



De Stichter in Fribourg (1917)

1918

De gezondheid van de stichter ging elke dag achteruit en hij moest naar een verzorgingstehuis in het dorp Tafers (Zwitserland) worden overgebracht. Het is daar dat hij op 8 september in vrede afscheid nam van deze wereld. Pater Jordan keerde terug naar het Vaderhuis met de woorden: „Zij die na ons komen zullen ons lijden gedenken en zullen het werk voortzetten“.

1916

De Sociëteit van de Goddelijke Heiland heeft
455 Medebroeders:
197 Priesters
112 Broeders
53 Scholastieken
83 Priesterkandidaten
10 Broederkandidaten



Het verzorgingstehuis in Tafers. Gods dienaar, Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan op zijn sterfbed



De kerk in Tafers, waar P. Jordan begraven werd

Zijn geestelijke erfenis

Zowel mystieke als apostolische en missionaire eigenschappen kunnen duidelijk herkend worden in de persoonlijkheid van Franciscus Maria van het Kruis Jordan. Hij verlangde niet naar iets speciaals of naar macht, maar alleen naar heiligheid, menselijkheid en loyaliteit. Hij omringde zich nooit met de uitstraling van een stichter of een kampioen, maar beschouwde zichzelf met volle overtuiging als een instrument in Gods hand in dienst van het heil.



P. Pankrätius Pfeiffer



Pater Pankrätius Pfeiffer, de eerste opvolger van de Stichter en zijn naaste medewerker, zei: „Ik ben ervan overtuigd dat het hele leven van deze dienaar van God heilig was omdat hij in absolute armoede leefde, voortdurend worstelde met tegenspoed en dit alles in zeer slechte gezondheid. Maar al deze omstandigheden zorgden er niet voor dat hij moed en geduld verloor; integendeel, ze brachten hem dicht bij God. Ik kon begrijpen wat hij steeds maar herhaalde: „Als ik er niet van overtuigd was geweest dat dit werk Gods wil was, had ik het niet kunnen realiseren“.



Paus Johannes Paulus bidt aan het graf van pater Jordan in het Moederhuis

Het streven van Pater Jordan naar heiligheid was duidelijk merkbaar in zijn leven en na zijn dood. Velen getuigden van zijn heldhaftige deugden.

1942

Op 22 december startte het reguliere proces van de zaligverklaring en heiligverklaring van pater Jordan.

Op 14 januari 2011 erkende de Romeinse curie officieel zijn heldhaftige deugden.



De stichtingen van P. Franciscus Jordan in de verschillende landen

1880	Italië
1890	India
1892	USA - Oostenrijk
1893	Ecuador
1894	Zwitserland- Sicilië
1895	Oostenrijk- Tsjechië
1896	Brazilië
1898	Oostenrijk- Roemenië
1899	Columbia - België
1900	Polen - Kroatië
1901	Engeland
1910	Moravië
1915	Duitsland



*„Jullie weten dat ik veel van jullie hield. Elkaar liefhebben. Heilig jezelf.
Groei en trek de wereld in – tot het einde der tijden. In de Naam van de
Heer.*

Salvatoriaanse gemeenschappen in de wereld



AMERIKA

- Brazilië
- Ecuador
- Guatemala
- Canada
- Columbia
- Mexico
- Peru
- Suriname
- Uruguay
- USA
- Venezuela

EUROPA

- Albanië
- België
- Engeland
- Duitsland
- Ierland
- Italië
- Montenegro
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Rusland
- Schotland
- Zwitserland
- Slowakije
- Spanje
- Tschechië
- Oekraïne
- Hongarije
- Wit-Rusland
- Frankrijk

AFRIKA

- DR Congo
- Kameroen
- Kenia
- Comoren
- Mozambique
- Zambia
- Tanzania

Azië - Oceanië

- Australië
- Bangladesh
- China
- India
- Israël
- Jordanië
- Malesië
- Pakistan
- Filipijnen
- Sri Lanka
- Taiwan
- Vietnam



Salvatorianessen Salvatorianen Leken-Salvatorianen

3.100 Salvatorianen en Salvatorianessen (Zusters, Leken, Paters und Broeders) in 50 landen, op 5 continenten

*Pater Franciscus
Maria
van het Kruis
Jordan
(1848-1918)*

